

# BOEKENBENDE

NIEUWSBRIEF OVER BOEKEN FEBRUARI 2023

middenbouw



## WELKOM

... bij de tweede Boekenbende van dit schooljaar! Van 25 januari t/m 4 februari was de week van de *Nationale Voorleesdagen*. Deze week ging er dan ook extra aandacht uit naar boekpromotie, lezen en voorgelezen worden. Er werd voorgelezen door ouders en kinderen. Er werden favoriete boeken meegenomen van thuis en er werd zelfs in pyjama gelezen. Het was een week vol boekenplezier.



Veel leesplezier! Jasmijn, Erwin en Melanie

## Blitz! De bol met de klok

*Blitz!* is een serie voor beginnende lezers over het ruimtewezentje Blitz dat woont op planeet Bol Nul. In dit achtste deel krijgen Blitz en zijn vriendje Priet te maken met een vreemd, tikkend ei. Dit is het begin van een spannend ruimte-avontuur waarin tijd een belangrijke rol speelt. In de boeken is een lettertype gebruikt dat voor iedereen makkelijk leesbaar is, ook voor dyslectici. De boeken hebben een AVI-niveau tussen E3 en M5. Dit deel is op AVI-niveau E4.



## Het lievelingsboek van...

### Faye-Lou uit 4b

Toen ze vijf was kreeg Faye-Lou een mooi cadeau van de Kerstman: *de Stedenatlas*. Dit mooie, grote boek is nog steeds haar lievelingsboek, ze leest er iedere dag wel even in. Er staan 20 steden in, zoals Tokyo en Sydney, maar het liefst leest ze over Amsterdam, de stad waar ze geboren is. Er staan veel plaatjes in en over iedere stad is iets interessants te lezen. Juffen en meesters letten jullie op: Faye-Lou tipt het voor in iedere klas! Het is niet alleen erg leuk, maar ook heel erg leerzaam!



## Waarom hebben we tenen?

Van dit boek word je slimmer. Er staan namelijk 366 antwoorden in op vragen van kinderen zoals jij. Weet jij bijvoorbeeld waarom we tenen hebben? En of vissen met elkaar kunnen praten? Of waarom een octopus 3 harten heeft? Je kunt iedere dag van het jaar een vraag en antwoord lezen of je kunt gewoon lekker lezen waar je nu iets over wil weten. Fijn om zelf te lezen of samen met je vader of moeder.



## Het lievelingsboek van...

### Xavi uit 5a

Het lievelingsboek van Xavi is er een uit de serie *Het leven van een loser*. Hij heeft drie delen thuis en hij kan eigenlijk niet kiezen of hij nou de rode, de blauwe of de paarse het leukst vindt. Xavi is van plan om iedere verjaardag een deel te vragen. Er zijn nu al 16 delen van, dus hij kan wel even vooruit. Waarom zijn deze boeken nou zo leuk? Nou, ze zijn gewoon supergrappig! De cartoons zijn altijd om te lachen en Bram Botermans wordt een loser genoemd, maar dat is hij eigenlijk niet.



25 januari t/m 4 februari

## Voorlezen

Er wordt vaak gedacht dat als kinderen zelf kunnen lezen, het niet meer nodig is om ze voor te lezen. Niets is minder waar!

Voorlezen blijft belangrijk omdat je bijvoorbeeld nieuwe woorden kunt leren en omdat je fantasie geprikkeld wordt. Ook leer je je steeds beter in te leven in anderen en als je elke dag op een vast moment voorgelezen wordt, geeft het rust en zorgt het voor fijne momenten samen. Dus: haal een mooi boek bij de boekhandel of bibliotheek en laat je voorlezen!

## PRIJSVRAAG

Waarom is het goed om voorgelezen te worden, ook als je zelf al kunt lezen? Schrijf het antwoord op een briefje en geef het aan je juf of meester en wie weet win jij een leuke prijs!

# BOEKENBENDE

NIEUWSBRIEF OVER BOEKEN FEBRUARI 2023

middenbouw



## Het lievelingsboek van...

### Nola, Sophia en Collin uit 4a

Nola, Sophia en Collin zijn fan van *De Zoete Zusjes*. Eigenlijk ontdekten ze alle drie *De Zoete Zusjes* eerst via de filmpjes op YouTube. Toen ze klein waren werden de boeken voorgelezen, maar nu kunnen ze zo goed lezen dat ze de boeken zelf kunnen lezen. In de boeken beleven de zusjes avonturen en er zitten leuke grapjes in. Nola vindt die over Nederland het leukst, Collin die over vakantie en Sophia het moppenboek. Eind februari verschijnt er trouwens een tweede deel van het moppenboek, wie gaat er mee naar de boekenwinkel of bibliotheek?



## Heel de wereld wordt wakker

De omvang van het boek *Heel de wereld wordt wakker* is te vergelijken met een stoeptegelt.

De inhoud absoluut niet.

Samensteller Jaap Robben verzamelde de mooiste gedichten voor kinderen vanaf 1990. Hij verdeelde het boek in vier delen, het begint toegankelijk en de gedichten in het laatste deel vragen wat meer van de lezer. Eigenlijk groeit het boek met je mee. Zo kun je het je hele leven met je meenemen, steeds weer even openslaan, en elke keer iets nieuws ontdekken. Fantastisch!



## Het lievelingsboek van...

### Lucas uit 5b

Lucas wil graag zijn lievelingsserie promoten: *Professor Kleinbrein*. Er zijn vier delen, maar die over de Egyptenaren is het best. Je kunt er veel van leren, als je het uit hebt weet je echt veel over de oude Egyptenaren. Bijvoorbeeld dat de Nijl wel 6660 kilometer lang is. Of alles over die mooie piramides. Of over enge mummies. En wist je dat er vroeger veel meer dieren in Egypte leefden dan nu? Komt door klimaatverandering. Dat staat niet in het boek, maar het is wel zo. Slimme jongen, die Lucas!



## Mio, mijn Mio

Deze klassieker van Astrid Lindgren is opnieuw uitgegeven met prachtige, sfeervolle kleuren-illustraties. Een sprookjesachtig, fantasievol en ontroerend verhaal. Voorlezen vanaf 8 jaar, zelf lezen vanaf 10 jaar.



## Het lievelingsboek van...

### Charlotte uit 5a

Charlotte wordt thuis het liefst voorgelezen uit de boekjes over *Wipneus en Pim* van haar vader. Wat een fijne, avontuurlijke verhalen zijn dat! Ze gaan over twee kabouters die steeds weer spannende avonturen meemaken. Soms staan er ouderwetse woorden in, maar dat is niet erg. Het leukste deel is volgens Charlotte *Wipneus en Pim halen goudraad*, maar eigenlijk zijn ze allemaal leuk.



## Waanzinnige moppen

De boeken over de *Waanzinnige Boomhut* zijn ook bij ons op school waanzinnig populair. Er is nu een tweede deel van het *Waanzinnige Moppenboek* uit. Als je wil lachen om de maffe grappen van Andy en Terry dan is dit jouw boek.



## Informatieboeken

Heb je het kastje bij leerplein 4 al gezien? Met al die mooie, nieuwe, informatieve boeken? Er zijn veel boeken over dieren, maar ook over beroepen of andere interessante onderwerpen. Ze zijn speciaal voor kinderen uit leerplein 4 en 5.



Wil jij ook over je lievelingsboek vertellen? Dat kan, geef het door aan je juf of meester en wie weet sta jij de volgende keer in Boekenbende!